

Interview



HET TALENT

Ouderkerk aan de Amstel – Hij heeft zelf een constructie bedacht om met zijn golfkar naar de golfbaan te fietsen. Max Schreuder traint niet alleen al zijn slagen, maar ook zijn mentale weerbaarheid. Golftraining is leuk maar vooral belangrijk om heel goed te worden. Net zo goed als Tiger Woods ooit was.

Tiger Woods?

Hij is de eerst donkere golfer is die zo ver gekomen is. Hij is heel lang nummer één van de wereld geweest, dat doet niemand hem na. En Tiger Woods laat zijn hoofd niet hangen, hij kijkt bijna nooit naar beneden in de baan, behalve naar de bal.

Dus?

Tiger Woods staat altijd rechtop, ook als hij een bal heeft fout geslagen. Dat moet ik ook doen, altijd omhoog kijken. Bij een slechte bal denk ik alleen maar dat ik niet naar beneden moet kijken. Maar dat doe je bijna automatisch, je hoofd laten hangen. Hoofd moet omhoog en naar de lucht kijken, dat zegt Mark Metgod.

Wie is Mark Metgod?

Hij is mijn trainer en coach. Je moet naar de lucht kijken, dan sta je open, zegt hij. Mark en ik hebben een hele goeie klik. Hij let op kleine dingen. Hij ziet bijvoorbeeld dat ik de bal teveel naar rechts leg, of dat ik als ik met mijn driver sla, op mijn tenen ga staan. Hij heeft mij op een hoger niveau gebracht. En wat ik helemaal leuk vind we appen buiten de les om met elkaar.

Buiten de les appen?

Ja, dan app ik naar Mark dat mijn drives teveel naar rechts gaan en dan geeft hij een tip via de app. We appen altijd over golf.

Hole 17?

Dat vind ik de leukste hole op mijn homecourse De Hoge Dijk. Het is een lange par 5 en daardoor uitdagend. Je moet oppassen met je eerst afslag dat

Door Adrienne van der Smagt



Hoofd omhoog en kijk naar de lucht 'TIGER WOODS IS MIJN VOORBEELD'

naam: Max Schreuder
leeftijd: 12 jaar
homecourse: Open Golfclub Olympus
hcp: 8.8
set: Callaway
beste prestatie: clubkampioen & baanrecord voor de jeugd verbroken. Rondje 78 (par 71) van wit, de backtees

je niet out of bounce slaat. Het is een flauwe dogleg naar rechts. Ik denk dat Tiger Woods hier zijn eerste afslag over de dogleg slaat, daarna met een ijzer 7 naar de green en dan heeft hij een mooie putt voor eagle. En die putt hij er gewoon in.

Wat vind je van putten?

Ik houd van hele lange putts. Vooral als er veel break in de green zit. Dan moet je de green goed lezen, dat vind ik een uitdaging. De snelheid kan je leren, maar ik putt ook heel veel op gevoel. Gevoel? Ik hou van techniek, maar doe ook veel op gevoel. Voor mijn pichtingwegde heb ik veel gevoel, het is mijn lievelingsclub. Ik heb er veel controle over. Lekker als ik daarmee ga slaan.

Waar droom je van?

Als ik mocht kiezen? Het liefst breek ik door op de PGA tour en mag ik mee spelen op de Masters. Ben ik geselecteerd voor de Rydercup en woon ik Amerika. Maar allermoste zou zijn als ik het British Open kon winnen. Daar droom ik van. Ik ben er zelfs al een keer geweest.

Hoe was dat?

Superleuk. Mijn vader en ik waren daar samen. Het was best speciaal om alles ineens in het echt te zien en niet op tv. Je ziet hoe geconcentreerd spelers zich voorbereiden en slaan. Ik heb Phil Mickelson van dichtbij gezien toe hij een bal vlak tegen de tribune aan had geslagen. In plaats van sacherijngin te kijken, had hij een grote big smile op zijn gezicht. Daarna chipte hij zijn bal op de green.

Golf met het hele gezin?

Mijn vader golft, mijn moeder soms en mijn zusje is net begonnen. We gaan met vakantie in Engeland golfen. Dat is hartstikke leuk want dat doen we met z'n vieren. Mijn zusje kan het best al goed, maar ze heeft het ook heel druk met hockey en viool spelen. Ze moet daar ook voor oefenen.

Ben je bijgelovig?

Niet echt, maar ik moet wel anderhalf uur van te voren aanwezig zijn voor een wedstrijd. Ik wil alle slagen elke keer op dezelfde manier trainen. Met een goede voorbereiding heb ik genoeg vertrouwen om de baan in te gaan.

Trainen?

Alleen door veel trainen kan ik iets bereiken. Ik fiets met mijn golfkarretje een paar keer per week naar de golfbaan. Ik heb zelf een constructie bedacht om met mijn golfkar te fietsen. Ik ben een klein half uurtje onderweg en fiets langs de Amstel, dat is best mooi. Tiger Woods trainde ook altijd heel veel. Daarin is hij ook mijn voorbeeld. Gewoon hard werken en veel doen.

Tiger als voorbeeld?

Nou ja, niet in alles. Misschien dat ik ga trouwen later, maar niet als er problemen van komen. Tiger was getrouwd, had een vrouw en kinderen, maar hij had ook een seks verslaving. Het huwelijk mislukte en hij ging scheiden. Vanaf dat moment speelde hij niet meer zo goed als vroeger. Dan kan je beter niet trouwen.

Heb je veel golfvrienden?

Ik heb veel vrienden op de golfbaan, maar Arthur is een speciale vriend die niet golft. Ik ken hem al sinds de crèche. Af en toe komen we elkaar tegen op de fiets. Dan fietsen we een stukje samen op en praten we bij. Het is een vriend die ik elk moment overal kan tegenkomen ook al hebben we elkaar een tijd niet gezien. Onze vriendschap gaat gewoon door.

Ben je ook een talent of ken je een talent? Schrijf dan naar info@nederlandsegolfkrant.nl of adrienne@passie4golf.nl

