

Menno van Dijk werkt aan kracht en concentratie

## “Ik zoek een sponsor die in mij gelooft”

Door: Adrienne van der Smagt

De twintigjarige Menno van Dijk uit Monnickendam heeft de knoop doorgehakt. Hij kiest voor fulltime golfen. Zeven dagen in de week is hij bezig met trainen. Zijn school heeft hij afgemaakt en hij kan zich nu volledig richten op de doelen die hij zichzelf stelt. “Het mooiste wat ik kan en wil bereiken is spelen op de Masters. Dat is misschien hoog gegrepen, maar je moet jezelf toch een doel stellen,” aldus de fanatieke golfer. Met een handicap van +0.2 maakt hij een serieuze kans.



**Nog iets gepresteerd de laatste tijd?** Ik heb vorige maand de Pro Am van *Time-4golf* in Portugal gespeeld. We zijn eerste geworden met het team. Het is een ontzettend sportief maar ook gezellig toernooi. Je speelt in een team van vier mensen, waarvan één pro. Het leuke daarvan is, dat het mijn pro is, Ashwin Dannenburg en dat hij mij de hele week ziet spelen. Hij geeft aanwijzingen en ik ga dingen met- een veranderen.

**Zoals?** Ik merkte dat het putten helemaal niet zo goed gaat als in Nederland. De

greens zijn anders in Portugal, ik moest daar erg aan wennen. Met z'n vieren zijn we op zo'n Pro Am heel fanatiek, er heerst op het toernooi een wedstrijdsfeer. Maar aan het einde van de dag ga je gezellig met je team wat drinken en een hapje eten. Het is trouwens een leuke manier om de winter door te komen als golfer, mee doen aan Pro Ams, je leert veel en krijgt genoeg aandacht van je pro.

**Wat kun jij nog verbeteren?** Vooral mijn concentratie. Ik ben nog te snel afgeleid en dat is niet goed. Ik moet me helemaal op mezelf richten. Niks aan trekken van anderen of wat er om me heen gebeurt. Alleen maar mijn eigen plan volgen. Nu ik de keuze heb gemaakt om van golf mijn beroep te maken, voel ik dat het gaat lukken. Het is mijn streven om gauw door te breken.

**Alles voor het golf?** Ja, echt alles. Ik ben zeven dagen per week met golf bezig. Ik doe krachttraining want ik moet sterker worden. Daar ben ik hard voor aan het trainen en krijg ik goede adviezen. Ik heb les van mijn pro Ashwin. Wij hebben een erg goede samenwerking. Mijn kleding, inschrijfgeld voor toernooien, reizen, dat kost een hoop geld. Ooit wil ik dat terug verdienen.

**Wie is je sponsor?** Mijn vader is eigenlijk mijn sponsor. Hij zorgt ervoor dat ik me nergens druk om hoeft te maken en dat ik me alleen maar kan richten op de sport.

Daar ben ik heel blij om, want hij heeft een eigen snackbar en een café die hij runt in Monnickendam. Dat is al zwaar, maar hij wil het allemaal voor mij doen. Ik ben hem daar dankbaar voor. Hij is ook trots op me dat ik me zo inzet.

**En een echte sponsor?** Dat zou heel mooi zijn. Want mijn vader kan dit niet jaren volhouden. Ik zoek een sponsor die in mij gelooft. Die gelooft dat ik veel kan bereiken, dat ik een harde werker ben, een perfectionist, iemand die gaat voor het golf en alles ervoor opgeeft.

**Favoriete baan om te spelen?** De mooiste baan tot nu toe vond ik Monte Rei in Portugal. Ik heb daar met de Pro Am dit jaar gespeeld. Een prachtige lange baan met veel bunkers. Vooral de hoogtevverschillen zijn geweldig. En Purmerend, dat is mijn favoriete club, daar ben ik lid. Ik heb er mijn beste rondjes gespeeld, twee keer -5. Eén keer met 9 birdies, de andere keer met 3 eagles en vier birdies en natuurlijk boogies.

**Golft je vader?** Vroeger wel, nu heeft hij niet meer zoveel tijd omdat hij druk is met de zaak. Door hem ben ik wel gaan golfen. Ik heb ook gevoetbald en gebasketbald, maar uiteindelijk vond ik golf het leukst omdat het me steeds blijft bezighouden. Toen ik vier was heeft mijn vader één van zijn clubs in tweeën gezaagd. Nieuw gripje er omheen en dat was mijn eerste club. Ging ik mee met hem naar de



driving range om te slaan, prachtig vond ik dat.

**Je moeder?** Nee, mijn moeder golft niet. Maar ze steunt me wel in wat ik nu doe. Af en toe wordt zij er ook weleens gek van. Dan zegt ze, ga je nu alweer naar de golfbaan, de volgende keer verstop ik je tas. Mijn zusje en ik zijn echte sporters. Mijn zusje kan heel goed voetballen, ze speelt in het eerste van Monnickendam.



**Nog iets naast golfen?** Tv kijken doe ik bijna nooit, ik kijk wel naar filmpjes op YouTube. Vooral naar Ben Hogan. Die vind ik echt geweldig. Zijn manier van swingen is heel goed, met zo veel gevoel. Daar kan ik uren naar kijken. En als ik dan op een toernooi zie hoe het publiek met hem omgaat, krijg ik rillingen. Zo persoonlijk, dat raakt me. Het lijkt me kicken als mij dat overkwam. Wat dat betreft ben ik een echte sportjongen, heel gevoelig.

**Tiger Woods?** Die man is geweldig. Licht hij in een prut situatie, slaat hij de bal meters over het water, hoge bommen om hem vervolgens op de green neer te leggen.

**Is golf ook leuk als je zoveel speelt?** Golf is een ontzettende leuke en mooie sport, ook al doe je het elke dag. Je wilt jezelf elke keer verbeteren. Ik heb er natuurlijk ook heel veel lol in, anders zou ik het niet volhouden. Je moet ook kunnen lachen tijdens het golfen. Je kan niet blijven hangen bij slechte ballen. Vroeger bleven bij mij de kwade gevoelens over slechte ballen lang in mijn hoofd zitten. Dat ging ten koste van de volgende holes. Dat doe ik nu niet meer, ik accepteer mijn fouten en kijk vooruit.

**Nog tijd voor de liefde?** Daar hou ik me niet mee bezig. Ik heb geen vriendin en ben ook niet op zoek. Daarbij ben ik veel te druk bezig met golf.

**Welke Nederlandse golfer zou je willen uitdagen?** Joost Luiten. Ik ben nog lang niet op zijn niveau maar ik zou het fantastisch vinden om tegen hem te spelen.

**Verder ooit iets heel stoms gedaan in de baan?** Tijdens de Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen heb ik op hole 18 de verkeerde bal gespeeld. Ik liep samen met mijn tegenstander op de fairway, zegt die jongen, hé, je hebt met mijn bal geslagen. Ik kreeg twee strafslagen. Gelukkig heb ik toch nog gewonnen, maar stom was het wel.

*Ben jij ook een talent of ken je een talent? Mail dan naar: [denerlandsegolfkrant@gmail.com](mailto:denerlandsegolfkrant@gmail.com)*

Column van Willem Jan van der Velden

## Golf! You hit down to make the ball go up. You swing left and the ball goes right. The lowest score wins. And on top of that, the winner buys the drinks.



Het begint er op te lijken dat ik een soort van haat-liefde verhouding heb met golf en dat is waarschijnlijk ook de reden waarom het spel zo fascinerend is. Je krijgt er geen grip op maar hebt constant het gevoel dat je het toch te pakken krijgt. Gedurende de jaren dat ik vrijwel alle wedstrijden en toernooien speelde, zo midden jaren 90, bespraken we de meest uiteenlopende zaken die je zouden helpen beter te spelen of iemand beter te leren golfen. Ieder toernooi was er wel een collega die het nu toch echt had gevonden, “het geheim” ofwel “de gouden tip”. Wie het ook was, deze collega was er op dat moment 100% van overtuigd dat dit het echt was. Bij het volgende

toernooi kwam er altijd weer een andere gouden tip want de vorige bleek toch niet voor iedereen te werken, altijd was het weer anders dan je had bedacht. Ik heb het idee dat er ergens iets of iemand is die constant roet in het eten gooit, bewust, zodat er de zekerheid is dat het zoeken naar de “gouden tip” nooit ophoudt, door niemand of dit nu een golfprofessional betreft, een clubgolfer, een commissie lid of wie dan ook. We moeten met z'n allen iedere dag weer het idee hebben dat we het nu toch hebben gevonden, dat er één persoon is die opstaat en zegt “jongens we kunnen eindelijk stoppen met het eeuwige zoeken, ik heb het nu echt maar dan ook echt gevonden”. Het handicap systeem geeft mij ook zo'n gevoel en heb dat ook nooit kunnen begrijpen, “een qualifying kaart spelen”. Wanneer je je eigen niveau, lees hcp, wilt verbeteren dan moet je dit vooraf aangeven door middel van een zg qualifying kaart te halen bij de caddiemaster, je hebt nu dus geen keus meer de druk is vanaf nu enorm, je moet presteren anders.... Gelukkig bestaat er al enige tijd de mogelijkheid om over 9 holes je hcp te verbeteren maar toch heb ik het idee dat er van alles aan gedaan wordt om spelers

die goed presteren te dwarsbomen. Als je over enig talent beschikt en je schiet als een raket naar beneden met je hcp ben je voor je leven getekend, “duik-booooooeeeeo”. Hier kom je voorlopig niet meer vanaf en de angst schiet je in je benen wanneer je weer aan een wedstrijd mee gaat doen. Laatst deed ik met een aantal vrienden mee aan een winter competitie, 9 holes stableford. Aan het einde van de prijsuitreiking kwam nog de mededeling dat wanneer iemand twee keer achter elkaar de meeste stableford punten heeft gescoord er drie punten vanaf getrokken worden. “nou ben ik het echt ff kwijt”. Sla naar beneden en de bal gaat omhoog, swing naar links en de bal gaat naar rechts, scoor twee keer achter elkaar de meeste punten en we trekken er drie vanaf.

Willem-jan van der Velden  
[willem@040golf.nl](mailto:willem@040golf.nl)

*P.S. Vanaf de volgende uitgave kom ik met een nieuwe rubriek met als titel “PGA Professionals offcourse”. Bent u of kent u een PGA professional die iets interessants te vertellen heeft, meldt het mij via [willem@040golf.nl](mailto:willem@040golf.nl)*