

Interview

**HET  
TALENT****Nick Slobbe putt met ouders in de huiskamer**

Tekst; Adrienne van der Smagt

Nick Slobbe, 11 jaar, wil ooit op de Olympische Spelen een gouden plak halen. Het lijkt hem geweldig om te kunnen zeggen dat je de beste van de wereld bent. Maar het KLM Open is ook een droom. Een toernooi in je eigen land, dat is mooi, vindt hij. En Nick houdt van feest, vooral als je gewonnen hebt. „Ik heb ook een glaasje champagne gedronken toen we kampioen werden,” lacht de talentvolle Nick.

**Feest?**

Ja, we zijn laatst we met ons competitie team van de Noordwijkse kampioen gewonnen met zes jongens. We hebben ontzettend gelachen en gefeest. We hadden zelfs champagne waar de dop heel hard vanaf knalde. Ik heb ook een glaasje gedronken.

**Gezellig?**

Ja, heel erg. Ik vind golf echt een gezellig sport. Natuurlijk moet je ook heel veel trainen om goed te worden, maar dat heb ik er voor over.

**Waar train je?**

Ik train veel op Tespelduyn en de Noordwijkse. Ik vind het op beide clubs heel erg leuk.

**Is trainen net als huiswerk?**

Nee, ik vind trainen juist leuk om te doen, het liefst sta ik zoveel mogelijk op de driving range. Ik ga nooit met tegenzin. Ik denk dat dat een karaktereigenschap van mij is. Ik wil veel leren.

**Van wie leer je veel?**

Van mijn trainers Tjeerd Staal en Jochem Borghouts.

**'Ik hou van bunkers'****Lievelingslag?**

Bunkerslagen, die vind ik het allerleukste. Vooral als de bal een beetje onder de rand ligt en ik sla de bal uit de bunker vlak bij de pin. Ik hou van de bunkers.

**Echt?**

Ja, ik vind het helemaal niet erg om in de bunker te liggen. Ik sla graag ballen die moeilijk liggen. Een bal die heel diep in de rough ligt, vind ik ook een uitdaging. Je moet er niet al te lang over nadenken, in ieder geval rustig zijn en flink doorhalen.

**Droppen?**

Liever niet, ik sla het liefst alle ballen hoe gek ze ook liggen. Laatst nog, ik lag bij een boom en kon de bal niet slaan. Ik heb toen mijn clubblad omgedraaid en heb toch een hele mooie bal geslagen met de achterkant van mijn club. Het was

een superbal, want hij kwam vlak bij de pin.

**Word je profgolfer?**

Ja, dat wil ik al heel lang. Ik wil naar de Europese Tour en naar de Olympische Spelen. Het is toch mooi als je daar wint waardoor je de beste van de wereld bent? Vanaf 2016 komt in Rio de Janeiro golf op het programma. De KLM Open wil ik ook winnen. Net als Joost Luiten, het is natuurlijk te gek als je in je eigen land zo'n toernooi wint.

**Als het niet lukt?**

Dan ga ik in het vlees.

**Vlees?**

Ja, mijn vader heeft bedrijf in vlees, Slobbe Meat Trading heet het. Hij verkoopt vlees vooral aan Chinezen. Hij vindt het leuk om te doen. Ik zou dat wel willen, maar het liefst word ik een hele goede golfer en speel ik allerlei toernooien over de hele wereld. Ik zou net zo goed willen worden als Tiger Woods. Ik lijk een klein beetje op hem. Zijn eerste slag is niet altijd heel goed, net als de mijne. Maar de tweede slaat Tiger heel goed. Dat doe ik ook.

**Wat moet je nog trainen om de beste te worden?**

Putten. Dat vind ik het minst leuk.

**naam:** Nick Slobbe**leeftijd:** 11 jaar**homecourse:** De Noordwijkse & Tespelduyn  
hcp 11.4**set:** Cobra**beste prestaties:** Rondje level par

Vooral lange putten. Chippen is makkelijker. Je kan het ook met al je clubs doen.

**Meer trainen?**

Sinds kort hebben we puttmat in de huiskamer. Daar ga ik elke avond voor het slapen op putten. Eigenlijk is het best gezellig, want mijn ouders doen ook mee. Wie hem in de hole putt, mag nog een keer.

**Mooiste auto?**

Lamborghini.

**Ga je die kopen als je beroemd bent?**

Daar ben ik nu helemaal niet mee bezig.

*Ben jij ook een talent of ken je een talent? Wil je graag vertellen hoe het met je gaat op de golfbaan, wat je leuk vindt aan golf? Laat het weten aan de redactie van de Nederlandse Golfkrant: info@denederlandsegolfkrant.nl of aan adrienne1@kpnplanet.nl*



**GOLFKLEDING NODIG?**  
[www.hn-golfoutlet.nl](http://www.hn-golfoutlet.nl)