

Caddie: Leslie Abell

(48, hcp 13,1), managing director

Golfer: Tristan (12, hcp 16,8)

en Wessel (14, hcp 22,1)

Lunchpakket: AA-drink, Sultana's,

Twix, witte broodjes met chocopasta

Uitrusting: clubpolo, Garmin-golfhorloge,

Zuid-Afrikaanse Rand als marker

Motto: 'gezellig potje ballen'

“Golf heeft de scheiding verzacht”

“Pap, gaan we die muur weer roze schilderen? vraagt mijn jongste zoon op de golfbaan. Ik kijk hem en zijn oudere broer Wessel aan en we schieten in de lach. De kleur roze staat bij ons symbool voor de scheiding. Het is al weer een aantal jaren geleden dat mijn vrouw aankondigde het huis op te knappen. Ze begon in de huiskamer en schilderde een grote muur

roze. Een maand later stapte ze op en verliet het huis. De jongens en ik begrepen er niets van en waren er kapot van. Een van de eerste dingen die we deden, was de roze muur overschilderen in grijs. Ik zorgde al heel vaak als golfvader en caddie voor de jongens in de baan en toen wilde ik al helemaal zoveel mogelijk bij ze zijn. Alle wedstrijden waar ouders werden toegestaan, liep ik met de jongens samen. We golfded, sloegen, liepen, chipten, putten, lachten en we hadden verdriet. Mijn zoons vertelden mij tijdens achttien holes meer dan thuis in een hele week. We voelden ons verwant. Zij hadden mij nodig, maar ik had mijn jongens net zo hard nodig. Het golfen was een geweldige afleiding. We hadden regelmatig de slappe

lach. Golf heeft de scheiding verzacht. Ooit begon ik mijn leven als golfvader nadat ik op Marktplaats twee tweedehands kindersetjes kocht. Gelukkig vonden ze de sport leuk, net als ik. Wessel is de doerak van de twee, die kan soms ongelooflijk ziek en zeuren waardoor ik hem graag eens in een hole zou proppen. Tristan, de oudste, wordt serieuzer en sterker. Binnenkort komt mijn nieuwe vriendin bij ons wonen, met haar dochtertje. Wij verheugen ons op het nieuwe leven. Maar één ding is duidelijk: de meisjes mogen paardrijden of naar ballet, ik blijf met de jongens golfen. Ik koester mijn golfvriendjes met Tristan en Wessel, daar komt niemand tussen. En wat betreft die muur, zeg ik tegen mijn zoons, die blijft gewoon grijs.”



”
Ik koester mijn golfvriendjes
met Tristan en Wessel