

Wales is walhalla voor linksgolfers Strakke fairways, wind en rokjesdag

Wales – Cardiff ligt er vredig bij als directeur van De Nederlandse Golfkrant Alex van Leeuwen en zijn fotograaf Martin Bomers landen op het kleine vliegveld van de stad. Chauffeur Tony staat keurig bij de uitgang met zijn taxibusje. „Toch wel apart als iemand je opwacht met een bordje met je naam er op en die je vervolgens naar een beroemd golfresort brengt,” lacht Van Leeuwen.

De taxirit gaat naar golfparadijs The Celtic Manor Resort dat in de Usk Vallei ligt in Newport in Zuid Wales. Chauffeur Tony houdt ook van golf maar nog meer van andere paradijselijke momenten, zoals op zaterdagavond rokjesdag in Cardiff. Dat moet de in 2009 overleden columnist Martin Bril, die rokjesdag in ons land introduceerde, goed doen.

Wales, een streek met ongeveer drie miljoen inwoners, tweehonderd golfbanen, ligt in het westen van Groot-Britannië, heeft een eigen taal en vlag, maar is geen land. De taal, Welsh wordt nog gesproken, maar de meeste mensen spreken ook Engels. Wales heeft een aantal beroemdheden voortgebracht, zoals schrijver Roald Dahl (uit Noorse ouders), zangeres Shirley Bassey, acteur Anthony Hopkins en muzikant Tom Jones. Van Roald Dahl is bekend dat hij graag golfde. Wales is ook bekend vanwege het dorpje met de langste naam van Europa: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwlllantysiliogogoch.

'Henparty'

Van de tweehonderd golfbanen in Wales zal iedereen zich vooral de



Ryder Cup herinneren die in 2010 werd gehouden op the Twenty Ten course op Celtic Manor. Van Leeuwen is razend enthousiast: „De entourage op The Twenty Ten baan is werkelijk schitterend. Mooie kleedkamers in typisch oud Engelse stijl. De naambordjes van de spelers van de Ryder Cup 2010 hangen er. ”

Van Leeuwen was blij met zijn teeshot op de negende hole, maar liefst tweehonderdentachtig meter. Toch vond hij de achttiende hole de mooiste, met als klap op de vuurpijl de 'Henparty' na het diner waar hij met zijn fotograaf in verzeild raakte. Vijftien jonge dames uit Swansea die met elkaar een vrijgezellenfeestje vierden, een aangename bezienswaardigheid voor de Nederlandse heren.

Ook van de andere banen in Wales gaat het hart van de golf liefhebber sneller kloppen. Ruig, heuvelachtig, stoer, stormachtig, geweldige uitzichten, zee en prachtige clubhuizen zijn woorden die van toepassing zijn op golf in Wales.

Southerndown is een hilltop downland baan. Strakke, harde fairways, veel hoogteverschillen, razendsnelle greens en vergezichten langs de kust van Zuid Wales. Maar met de ondergrond en het uiterlijk van een linksbaan



Van Leeuwen: „Southerndown is een prachtige baan, maar als er veel wind staat, windkracht zeven of acht, ook heel moeilijk. De baan was droog en hard. Dat was in mijn voordeel. Ik zal deze baan zeker onthouden, want ik speelde mijn beste kaart ooit. Het uitzicht van het clubhuis vergeet ik ook niet gauw. In een woord schitterend!

Aan Pyle en Kenfig Golf Course heeft de geboren en getogen Groninger zijn hart verpand. De golfbaan, met hoge duinen, heuvels, uitzichten en valleien die tegen de Zuidkust aan schurken, is onvergetelijk: „Deze baan was moeilijk, tegelijkertijd ook uiterst interessant. Een mooi traditioneel clubhuis waar we meteen door de mensen werden opgevangen alsof we er al jaren bij hoorden. Wat een vriendelijkheid,” zegt Van Leeuwen, die zich als een vis in het water voelt in Wales. Overigens maakte de Golfkrant directeur een par op hole 10, de moeilijkste hole van de baan, stroke index 1.

Kraamhospitaal

Het oude Manor House op Celtic Manor spreekt tot de verbeelding, dateert uit 1860 en werd ooit door Sir Thomas Powell Sr gebouwd als huwelijksgeschenk voor zijn zoon Thomas Powell Jr. In de loop van de jaren kreeg The Manor andere bestemmingen. In 1940 werd er



een kraamhospitaal van gemaakt. Er kwamen ongeveer zestigduizend baby's ter wereld. Eén van die baby's was Sir Terence Matthews. Hij kocht het gebouw waarin hij geboren werd in 1980. Matthews zorgde voor een grote renovatie van de Manor House waardoor alle gastenkamers van alle gemakken voorzien zijn. Vlak naast de Manor ligt het nieuwe Resort Hotel. Het Celtic Manor Resort is een belevenis, vindt Van Leeuwen: „Het hotel is uitermate luxe, maar wel in typisch Engelse stijl. We kregen een suite toegewezen. Het leek wel een balzaal. Tegelijkertijd hadden we prachtig uitzicht over de golfbaan.”

Hoffelijkheid en gevoel voor warmte en affectie, daar gaat het om in Wales, op en rond de golfbaan. De sfeer is gemoedelijk, het bier mooi van kleur, de mensen sympathiek. Ook hotel park Plaza Cardiff ademt sympathie en oorspronkelijkheid. Op de perfecte plek, zo in het centrum van Cardiff. De gepassioneerde golfkrant directeur komt graag terug in Wales. „Golf en leven in Wales is een unieke en onvergetelijke ervaring. Ik kan het iedereen aanraden.”

Voor meer informatie over golf in Wales: Time4golf Dé specialist in golfreizen & events, www.time4golf.nl, 023-8200039.

